

Ve tå Siller

Byblaet för Sillerö byaråd

Maj 2010 Nr 1 Årgång 8

OBS nytt motionsprogram från Mick.

Denna gång gäller det att kontrollera huvudkranara till fastigheterna. Dom behöver stängas och öppnas några gånger per år för att må bra. Behöver du veta var och hur, fråga Mick. Tel 60157 (ej under sportnytt.)

Violett skugga

Mot skarens hårda vithet

Naturens konstverk

Elsa

Pubresultat

Hittills har vi haft tre pubtillfällen, 12 juni och 14 augusti 2009, 5 mars 2010. De besöktes av 24, 23 respektive 20 personer. Överskottet blev 200 + 960 +550 kronor, alltså sammanlagt 1710 kronor. Tord har fått 1000 till bykassan. Resten ligger redo för inköp till nästa pub.

En ros till RZNXXX som uppfattade varningssignal och bromsade kraftigt ner hastigheten för ett möte med vit bil och bybor med hundar i skymd kurva, trots att varningen gällde den vita bilen H....., som helt nonschalerade varningen viket hade kunnat höja medelåldern i byn drastiskt.

Lådin e jä

Ô Kôppdjergan kröp ätt väggan
sôm nôgran e

ä va då ful självan ôm in't lådin
snart skull vär jä.

Ô kôllon dôm lek mä tjortillan på
ä va då ful fan ôm in't an jä snönn
skull ga tå.

Värmin ô ljösä får tjänslon te
stjena

du drömm däg bôrt ô tror att de sitt
âtti Lömma mä snö bena,

men inna en olä vet å sô a ä kummi
en decci ôm in't två

sôm ä ska te ô ga tå.

Jaa ä e ju sô trôkut sô en kôn ra
väg dô.

Ulimor Axel

Staren tigger bröd

Himlen är vårvindeblå

Sommaren står på glänt

Elsa

Valborg

Valborgsmässaölden brann i Sillerö
uppe på eggen mitt emot gamla
skolan men flyttades söderut när
nya skolan togs i bruk 1922.

De första åren kunde man
se valborgsmässaölden från
Hundflen i Äppelbo, men sedan
växte troligen upp skog på något
mellanliggande berg.

När det hade blivit barmark var det dags att börja dra ihop ris till brasan. Det var byns ungar som samlades upp på eggen efter skolan, de som var utrustade med yxor högg buskar som de andra drog upp till valborgsmässokullen, nere vid Lömman fanns det gott om buskar att hämta.

Det blev många vändor upp och när efter de stigar som fanns och högen skulle vara större än den som fanns i Yttermalung innan vi gav oss. Ett år hade vi fått en gammal ”flotarbåt” att lägga på brasan.

Kvällen började i Bystugan med underhållning bestående av tablåer och sång av byns förmågor. Sedan följde kaffe med dopp och en tårtbit bestående av sockerkaka, vispgrädd och kokta katrinplommon som såldes till hugade spekulanter, innan den besvärliga promenaden uppför eggen väntade.

Från Bystugan upp till valborgsmässokullen fanns två stigar att välja på, en rakt upp för eggen mitt emot Bystugan och en lite längre norrut som gick snett uppåt och var något beskedligare att gå men tillräckligt besvärlig i halvmörkret tyckte många.

Någon tände brasan och åskådarna skockades mera på ena sidan där Uno Zars ledde vårsångerna som alla som ville

deltog i.

Något fyrverkeri sådant som förekommer i dag fanns inte på den här tiden, en och annan knall hördes dock. Holger Hedback brände ibland av en dynamitgubbe väster om Lömman.

Hed Ingvar var en trogen gäst i Sillerö på valborgsmässokvällen, han kom på cykel från Yttermalung och hade en grön liten låda på pakethållaren. Vi mindre ungar flockades runt honom och tittade storögt när han tog av locket på kartongen som innehöll några 7-öres smällare, häxpipor och ett par raketer. Nu skulle det bli smälla av.

När kraftledningen byggdes behövde det sprängas en del, Sixten och Georg var bl.a. anställda av Vattenfall. De kvitterade ut dynamit när det skulle sprängas och lämnade tillbaka det som inte hade gått åt, men Georg la undan en ”gubbe” då och då tills han hade fått ihop en i hans tycke tillräcklig mängd dynamit. De band ihop dynamiten i en ”hersistang” och satte fast den i marken ett stycke söder om stora björken på gårdet, och en lång stubintråd användes. De hann ända upp på eggen, innan en ordentlig smäll hördes och en fönsterruta i lägenheten i Bystugan sprack.

Tord

Nya i Kojtjappen



Peter och Angelica firade jul mitt i inflyttningsstöket och har nu landat ordentligt i stugan de än så länge bara hyr. Jag ser honom snickra altanräcken på baksidan, så kanske finns det ett allvarligare intresse för huset, som Uno Zaars byggde 1938.

Peter Klingstam har jobbat med trä på byggen och sågverk i Äppelbo och Norge och är nu på Larssonhus i Lima som gör timmerstocksimiterande panel. Men innerst inne föredrar han riktiga timmerhus.

På morgonen när han drar norrut till sina brädor, sticker sambon

Angelica Arthur söderut till Vansbro. Sillerö ligger alltså ganska rättvist mittemellan.

Angelica, som har varit lärare men tröttnat, stöder nu, på

Communicare, ungdomar 18 – 25 år som arbetsförmedlingen eller Sos anvisar. Men helst skulle hon vilja arbeta mer förebyggande, med yngre innan de blivit tilltufsade och hamnat utanför. De båda hundarna, Sissi och Pommac, låter sig snällt klias av en intervjuande kattmänniska. De utstrålar trivsel och harmoni och drömmer nog inte om att jobba i något annat hushåll.

Yvonne

Redaktionen

Bo Sunne	Tel	601 15
Tord Brorsson	Tel	600 78
Yvonne Lennartsson	Tel	602 02
Göran Karlsson	Tel	602 44

Sillerö by i förvandling

Vi läser i tidningen om globalisering och urbanisering. Hur folket i Kina flyttar från landsbygden in till storstäderna. Sillerö är en del i förvandlingen.

Helt nyligen hörde vi hur det var ett trendbrott på jorden, folken i städerna var fler än de på landsbygden.

Min fru och undertecknad gjorde ett överslag, befolkningen i Sillerö är för närvarande mellan 55 och 60 personer lite beroende hur vi räknar, medelåldern ligger mellan 55 – 60 år, just inget att göra åt.

Älgjakten har definitivt satt Sillerö på Sverigekartan i många år. Det verkar som om vi snart kan glömma det också, enligt vargspanaren som höll en bra info i Bystugan här om sistens.

”Sommarstugeneringen” får vi nog vänja oss vid.

Samtidigt finns det ljuspunkter och förebilder. Yvonne L. har åstadkommit ett bibliotek och, med hjälp, ett kollektivt potatisland med visioner om ett livsmedelsförråd pga. ökade oljepriser etc.

Mekonomen i Sillerö! Va? Vi ser på Tv4-reklam och det finns i Sillerö, bra av en företagare som Göran K från Ljungby.

Torsten L har drivit företag inom skogsbranschen i många år.

Sillerö Mekaniska har drivits mot alla odds i 30 år.

Endast fantasin sätter gränser.

Kanske är detta inte en bygd för barnfamiljer med en väg som mer och mer liknar en racerbana. Varje dag som våra katter överlever är vi glada, när våra barn och barnbarn är hemma får de order om att sätta på sig varningsvästar. När unga, medelålders och även senila personer får åka som galningar och ordningsmakten inte har pondus eller möjlighet att sätta stopp för framfarten.

När undertecknad flyttade till Sillerö år 1974 hade jag en dröm att starta en verkstad på fastigheten. Innan jag fick köpa till en markbit fick jag tjata i 6 år. Någon måste vara beredd att upplåta någonting om inte allt skall bli stopp.

Sillerö Byråd består av en skara entusiaster som mycket gärna vill dela med sig av uppdraget till nya unga entusiaster.

Kom med tacklingar och idéer vad vi skall syssla med i Sillerö Byråd. Varginformationen var enligt besökstalet en uppskattad satsning.

Att fortsätta med informationstillfällen är kanske en ny väg för Byrådet?

Hälsningar från Anders bysmed, .
Anmärkning har kommit att jag kallar mig för bysmed.